



roos

ROOS MOGGRÉ (39) IS PRESENTATRICE EN JOURNALIST, GETROUWD EN HEEFT TWEE KINDEREN.

MIJN MAN WAS JARIG en we zaten in een hotel in Rotterdam. Een beter cadeau dan sokken. Ik had een private dinner-arrangement geboekt: eten op je kamer en daarna hóp je bed in. Prima, dacht ik.

Zonder kinderen, maar vol verwachting, stonden we op de stoep. Aan het plafond hingen rozen en in de jacuzzi kon je de rugslag doen.

In de kamer lag geen bijbel, maar een boek van het hotel zelf. De eigenaren stonden erin, met foto's van de verbouwing, zichzelf en hun kinderen. En bekende Nederlanders, die waren er natuurlijk ook. Ze beschreven hun liefde voor het hotel. En daar begon de ellende.

Allereerst was er Hugo Borst. Hij hield een lofzang over de kamer met bloemen op het plafond. Wacht even, was dit dezelfde kamer? Hij logeerde er met zijn vrouw. Meestal had zij hoofdpijn maar dit keer had hij geluk. Dus hij had in dit bed? Oké. Het bad was goddelijk geweest, vertelde hij nog. Ook dat zag ik helaas meteen voor me. En dat was nog maar Hugo Borst. De eigenaren

vertelden verderop in het boek ook dat ze regelmatig BN'ers te logeren hadden die er vreemdgingen. Namen gaven ze uiteraard niet, daar waren ze te discreet voor. Mijn hersenen maakten overuren. Wie woonden er eigenlijk nog meer in Rotterdam? Alles was nu mogelijk.

'DUS HUGO
BORST
HAD IN
DITZELFDE
BED ...?'

Had Hazes junior niet een huis in de omgeving van 010? En had hij niet tijdens zijn bekende breuk met Monique en dito romance met Bridget Maasland in een hotel in de buurt geslapen? Of wat dacht je van wijlen Jules Deelder. Oude man misschien, maar met genoeg speed houd je het in zo'n kingsize bed lang vol. Mijn cadeau bestond weliswaar

uit dineren, maar ik had niet voor niks de kamer met het gigantische bed en bad uitgekozen. En het arrangement met champagne. De romantiek zou ervan afspatten die avond en ook wij zouden belanden in een lange hete nacht. Maar tegen de tijd dat ik onder de lakens kroop, kon ik de BN'ers

niet meer van mijn netvlies krijgen. Ze deden het in de meest bizarre standjes en het was alsof ze allemaal in de kamer stonden. Heel *fucking RTL Boulevard* was aanwezig. Ondertussen legde Luuk Ikink een en ander uit op een scherm met foto's. En tussen al die seksende sterren zat ook nog een knagende columniste die het allemaal aanschouwde, want dat had ik eveneens in dat boek gelezen. Aaf Brandt Corstius at hier als trouwe gast graag appels terwijl ze aan het 'schrijven' was.

Ondanks mijn wanen hadden ook wij natuurlijk sex. Laat ik het daarbij houden, mochten jullie er nog willen logeren en het hotel herkennen. Mocht dat nu al te laat zijn, sorry. ●